



# Fusions- landbrug på hestepension

tekst CLAUS QUIDING || foto DAVID BERING



#SOMATKOMMEHJEM  
#VINÅRDETALDRIG  
#PRODUCERERFÆLLESSKAB  
#CPHLIGGERPÅLANDET  
#IONERIFUSIONSPLASMASMAGERGODT

I en helt unik natur tæt på København driver Martin og Estella Jessen hestepension på Orehøjgård.

**D**et er ikke hver dag, man møder en kemiingeniør og en ekspert i måleudstyr til måling af hurtige ioner i fusionsplasmaer, og da slet ikke ude på et deltidslandbrug. Men det viser sig at være tilfældet i dag. Et stykke nordvest for København ligger en lille oase i forbindelse med det forlængst nedlagte Ganløse Gods. Her findes en helt særlig grusvej med en række mindre huse side om side i udkanten af en skov og med udsyn over de fineste bakkede enge. For enden af herligheden finder vi Orehøjgård, som på samme måde som sine naboer har ryggen mod skoven og ansigtet vendt mod de græsmarker og enge, hvor gårdens heste græsser. Den utraditionelle hovedbygning fra 1830 huser ægteparret Estella og Martin Jessen. Før de flyttede ind sidste sommer, havde Estellas far boet på gården med sin hestepension i over 20 år.

– Jeg var 8 år, da jeg red første gang, Martin var 14 år og vores datter kun 1 år, da hun var med på hesteryg første gang, så det er en familieinteresse. Derfor var det en drøm, der gik i opfyldelse for os, da vi flyttede herud, fortæller Estella. Hun har taget en halv fridag for at kunne mødes og fortælle historien om deres liv som deltidslandmænd.

### Vi bliver aldrig færdige

For her på gården er der langt fra parrets civile arbejde, som for Estellas vedkommende er kemiingeniør med produktudvikling hos Struers A/S. Og Martin er ansat på DTU, hvor han arbejder med måleudstyr til måling af hurtige ioner i fusionsplasmaer. I dag slutter han dagen af i Tyskland.

– DTU er jo nok et af Danmarks mest nørdede steder, så det er en skøn fornemmelse at komme hjem til en helt anden verden, som er langt mere praktisk orienteret; det er for eksempel ren meditation at sidde på traktoren. Det er livet på landet, jeg er fascineret af og ikke så meget det at være en stor landmand. Fællesskabet på landet er meget givende, og det har vi ikke på samme måde oplevet i byen. Tænk på, at selvom der er 5 km op til en af vores naboer, så kalder vi ham nabo, og han er altid villig til at hjælpe os. Jeg har aldrig følt mig hjemme i mine forældres parcelhus eller i det hus, vi boede i i Værløse. At flytte herud har været som at komme hjem, smiler Martin.

>>

”

Mange af dem, der kommer herud til deres heste, bor og arbejder inde i København, så vi har skabt deres frirum. De kommer ud til en helt anden verden.

ESTELLA JESSEN, Orehøjgård

>>

Ejendommen har 14 ha jord, hvor de laver wrap af græsset. Desuden har de hestepension, som de har videreført fra Estellas fars tid. Der er i dag plads til 18 heste, og der er næsten fuldt booket.

– Vi er drevet af, at vi her kan gå og bygge en virksomhed op. Der er kort vej fra ide til handling, og til vi ser resultatet, og så nyder jeg at følge årstidernes skiften, forklarer Martin.

Parret er kommet til en vigtig erkendelse, når man har valgt at leve som deltidslandmand, og det er, at man ALDRIG bliver færdig.

– Herhjemme ser jeg udfordringer og ting, der skal løses. Det er afstresning for mig på trods af, at jeg da sagtens kan se, at der er tusinde ting, vi burde få ordnet. Men jeg har indset, at vi alligevel aldrig bliver færdige, så vi laver det, som vi mener, er det vigtigste her og nu, så glæder vi os over de ting, vi når, understreger Estella.

### Vil skabe noget for andre

På Orehøjgård hilser de den nyligt offentliggjorte analyse om deltidslandmændenes samfundsøkonomiske betyd-



*Man undervurderer ofte hesteinteressen i Danmark, mener Martin og Estella.*

## BONUSINFO

I den ene længe har parret indrettet en ridehal med 'internationale' mål, der her på stedet er endt på 11x14 m.

ning meget velkommen, og de betegner den som vigtig.

– Det er vigtigt at synliggøre forskellige erhvervs betydning, og man undervurderer ofte hesteinteressen. Den skaber altså mange arbejdspladser i Danmark. Denne ejendom kunne have været solgt i bidder, vi kunne have solgt jorden fra og lejet bygningerne ud, men vi valgte at fortsætte med at drive landbrug herfra. Det betyder, at der skabes liv herude, og der skabes omsætning i lokale virksomheder. Dem, der kommer herud til deres heste, bor eller arbejder inde i København, vi har skabt deres frirum, de kommer ud til en helt anden verden. Selvom vores økonomiske mål er at gå i et lille plus, så bidrager vi med noget positivt til folk, pointerer Estella.

Parret har aldrig forsøgt at regne deres timeløn ud, og det er heller ikke vigtigt for dem. Den indtægt, der er fra landbruget og hestepensionen, investeres straks i vedligehold og nybyggeri.

– Vi er også et service-sted. 30 mennesker har deres gang her på gården, og de skal alle føle, at det er et rart miljø at færdes i. Så det er også en vigtig del af vores opgaver. Vi er meget sociale, og til vores kobberbryllup i sommer havde vi 90 mennesker til fest ude på gårdspladsen, og til Sankt Hans kom der 50 til bål. Vi kan lide livet, og det sociale aspekt vægter vi højt – derfor passer dette set-up perfekt til os, så slipper vi også for at sidde og glo tv, griner de.

## BAGGRUND

**Ejere** Estella og Martin Jessen

**Ejendom** Orehøjgård ved Værløse

Købte gården i 2013

Bygget i 1830

Tre børn: En hjemmeboende, en under uddannelse i Jylland og en er flyttet til Vesterbro

Estella rider dressur og jagt.

## PRODUKTION

- Hestepension
- 14 ha jord, hø og wrap
- Slår og vender selv samt brakpudser
- Køber hjælp til wrapning og gødning.

## Aldrig fri – heldigvis

Martins bedsteforældre havde en gård, hvor han kom så ofte, han kunne. Her så han, hvordan hans bedstefar altid arbejdede, hvilket han var meget fascineret af.

– Jeg cyklede derned, selvom det var langt, for at hjælpe til på deres lille landbrug. Den tid og de oplevelser har altid siddet i mig og været noget, jeg søgte efter. Så når jeg i dag står tidligt op for at fodre kl. 6.00, inden jeg kører på arbejde, så er det med et smil på læben, påstår han.

Der er altid nye projekter for Martin og Estella, og for tiden venter de på at få tilladelse til at opføre et nyt maskinhus og en kombineret garage/foder-saddelrumsbygning. Og senere i dag ankommer hestebokse, der er købt til opstaldning.

– Vi har ellers ikke de store udvidelsesplaner. Vi er selvforsynende med wrap, og vi vil ikke have flere heste ind, end vi kan producere wrap til. Så vi har et perfekt antal nu. Man kan vel nærmest sige, at vi har skabt et fusionslandbrug bestående af markarbejde, opstaldning og et socialt samlingssted, filosoferer Martin. ■